

## Nyttige telefonnumre

**TUT bygning E**  
99 31 45 88

**TUT bygning F**  
99 3145 84

**Yngste 2J**  
99 31 45 89

**Yngste 2L**  
99 31 45 87

**Ældste bygning D**  
99 31 45 82

**Musiklokale**  
26 79 07 59

**Vejledningslokale hus C**  
99 31 45 83

**IT-support**  
Søren Barsøe  
23 47 12 54



**AUTRYK**  
Skoleblad for elever på Kollegievejens Skole



**KOLLEGIEVEJENS**  
For elever med autisme **SKOLE**

Kollegievej 1. 9000 Aalborg. Tlf. 99 31 45 80  
kollegievejensskole@aalborg.dk . www.kollegievejensskole.dk

**Kontoret**  
99 31 45 80 - Hovedtelefon

99 31 45 80  
Sekretær Bente Rimmen  
[bsr-skole@aalborg.dk](mailto:bsr-skole@aalborg.dk)

99 31 45 93  
Assistent - PR/Grafisk design Bent Sørensen  
[bens-skole@aalborg.dk](mailto:bens-skole@aalborg.dk)

**Til forældre i tilfælde af sygdom:**  
Ring til skolens telefonsvarer på 99 31 45 81

**Ledelsen**  
Skoleleder Lars Jakobsen . 99 31 45 90  
Mobil 22 71 17 51  
[lja-skole@aalborg.dk](mailto:lja-skole@aalborg.dk)

Viceskoleleder Søren Barsøe Sørensen . 99 31 45 91  
Mobil 23 47 12 54  
[sbs-skole@aalborg.dk](mailto:sbs-skole@aalborg.dk)

Dus fællesleder Gert Salomonsen . 99 31 45 92  
Mobil 20 76 33 08  
[gesa-skole@aalborg.dk](mailto:gesa-skole@aalborg.dk)

**Konsulenter**  
Skolepsykolog Bogumila Danuta Zelechowska . 93 52 02 32  
[bdz-skole@aalborg.dk](mailto:bdz-skole@aalborg.dk)

Skolesundhedsplejerske Pernille Madsen . 22 57 68 36  
[pema-fb@aalborg.dk](mailto:pema-fb@aalborg.dk)

Ergoterapeut Lone Kristensen . 93 52 02 96  
[lkri-skole@aalborg.dk](mailto:lkri-skole@aalborg.dk)

Ergoterapeut Louise Kronborg . 93 52 01 72  
[lk-skole@aalborg.dk](mailto:lk-skole@aalborg.dk)

Talerpædagog Susanne Helmenkamp Thygesen . 93 52 02 37  
[sht-skole@aalborg.dk](mailto:sht-skole@aalborg.dk)

UU-vejleder Per Svenninggaard . 25 20 45 34  
[ps-skole@aalborg.dk](mailto:ps-skole@aalborg.dk)

# AUTRYK

Skoleblad for elever på Kollegievejens Skole



Juni 2021

Nr. 47



Sommeren står for døren og vejret smiler til os. Tak for et dejligt skoleår. Tak for samarbejdet og tak for jeres måde at være på!

I en tid med Corona og konstante forandringer, har I udvist en forståelse ud over det almindelige. Hver måned, ja næsten hver uge, har vi været nødsaget til at lave nye tiltag og forandringer. Men nu er vi tæt på nye og bedre tider – det tror jeg godt jeg tør love.

Vi har – som mange af jer har oplevet – besluttet, at fortsætte med de restriktioner, der har været gældende indtil nu. Vi har skrevet ud i AULA, men for at alle er informeret, så sætter jeg lige afsnittet ind her: (Skrevet i AULA lørdag d. 12. juni).

*"Som I måske har erfaret - er det muligt for alle skoler at lukke op til normal tilstand fra på mandag. Da vi altid vil passe på jer og jeres børn - og vi har en mulighed for at lave lokale hensyn - vil vi ikke på Kollegievejens Skole gøre dette. Vi er så tæt på sommerferien - som mange glæder sig til - at vi ikke vil øge muligheden på skolen for, at der kan dannes flere smittebroer. Vi har set, hvor hurtigt vi kan lamme jer som familier. Derfor fortsætter vi som hidtil, med opdeling i Zoner og begrænset adgang til skolen. Dette fastholder vi til og med sidste skoledag d. 25 juni - altså 14 dage mere. Så har vi gjort vores til, at I kan holde en dejlig ferie uden - forhåbentlig - ubehagelige overraskelser.*

*Ha´en fortsat god weekend og sommer. Mvh Søren, Gert og Lars".*

På trods af al den dynamik og forandring, så har der været gang i skolen, såvel som i hjemmene. Dette for at etablere den optimale undervisnings-situation. I bladet kan I denne gang læse om besøg i Thingbæk kalkminer, håndarbejdsprojekter, madkundskab, naturopretning, natur og teknik, sløjd, hilsen fra Sofus og Sigurd, der hjemme-undervises, sanseuge, Lille vildmose, dansesjov, Bangsbo fortet, togtur til Randers og drengetur i Golfparken. Ud over de beskrevne har der selvfølgelig været gang i den almindelige undervisning.

Sluttelig vil jeg ønske jer alle en fantastisk dejlig ferie og dem, der kommer i DUS hen over sommeren, skal jo som altid være yderst velkomne. Første skoledag efter sommerferien er onsdag 11 august.

De varmeste sommerhilsner fra  
**Lars Jakobsen**  
Skoleleder



**JUNI** 24. juni 2021  
**DIMISSIIONSFEST**

**24**  
Torsdag



**AUGUST** 11. august 2021  
**1. SKOLEDAG**  
Så er vi tilbage igen!

**11**  
Onsdag



Redaktionen

**JUNI** 26. juni 2021  
**SOMMERFERIE**  
til og med 10. august 2021

**26**  
Lørdag



**OKTOBER** 16. oktober 2021  
**EFTERÅRSFERIE**  
til og med 24. oktober 2021

**16**  
Lørdag



AUTRYK 

# AUTRYKKERIET

Skoleblad for elever på Kollegievejens Skole



Materiale sendes til:  
Bent Sørensen  
bens-skole@aalborg.dk

GRAFISK DESIGN

Vi modtager Pages, Word, PDF-filer og JPG filer. Fotos skal helst være højopløselige. Hvis I tager fotos med mobiltelefoner skal kameraet helst være min. 8 mega-pixel. Brug helst ikke iPads til fotografering.

Oskar fra Ældste Team har en stor passion for jernbaner og togsignaler og ved en hel masse om historien bag mange af Danmarks jernbaner. Oskar interesserer sig især for hvis nogle af jernbanerne bliver nedlagt og hvad der skal ske med de forskellige signaler i den forbindelse. Derfor har vi været på tur til Randers, for at gå langs en

af de jernbaner som er blevet nedlagt. Det var en lang gå tur på ca. 4 km i modvind og regn, men humøret var højt. Oskar fik taget billeder af samtlige signaler langs banen. Det var en kanon tur med god motion og masser af indtryk. Oskar ser allerede frem til en ny tur, dog er det også lidt vemodigt.



"Det er altid trist at se togsinker blive taget op" siger Oskar



Den 12. maj skulle vi have besøgt Ertebølle Stenaldercenter, men da det havde regnet hele natten og da det så ud til at fortsætte op af dagen, fik vi ændret besøget til den 26. maj.

I stedet gik dagens tur til Thingbæk kalkminer, som vi skulle have besøgt på et senere tidspunkt.

Vel ankommet, iført mundbind og sprit hænder, fik vi adgang til museet. Det var bygget nyt siden vi sidst havde besøgt stedet, så udstillingen om den kolde krig var et fint supplement til de sidste par dages undervisning. Trabi'en var et hit, da man kunne sætte sig ind i den og lege spion. Udstillingen blev set med interesse. Oppe på 3. etage var der en gangbro til kalkminen, som nogen fandt. Andre valgte at tage trapperne ned igen og hele vejen rundt om bygningen og frem til indgangen til kalkminen.

Inden vi tog af sted fra skolen, have vi set videoklip fra kalkminen og hørt om flagermus og om de mange figurer. Det var spændende om der stadig var flagermus i minen, da de fleste på flyver ud marts og april. Helt inde i bunden lykkedes det at spotte nogle små kolonier. En dejlig tur med en flok interesserede drenge, som alle fik noget med hjem.

*Benjamin, Marcus, Emil, Peter, Kristian, Kenneth og Kim*



Anders fra Ældste har siden sommerferien arbejdet med et kæmpeprojekt. Han har lavet et kostume som forestiller en figur fra et PC spil som hedder FNAF eller også kaldt Five Nights at Freddy's. Figuren hedder Glitchtrap.

Alle dele er først formet i skum og derefter beklædt med stof. Øjne og næse er lavet i et andet materiale og efterfølgende sammensat med det formet skum og stoffet. Anders har holdt projektet hemmeligt for hans familie, som kun har kendskab til at han er ved at lave noget kreativt. Derfor har Anders været meget spændt på at vise kostumet frem. Her ses billeder af processen og frem til det færdige produkt.



På den første dag i april med op over 20 grader, tog Ældste Team på drengetur i Golfparken. Det var rigtig hyggeligt og alle kom til at svede.

## Tillykke til skolens dimittender

Så er det igen tid til at sige farvel til dimittenderne på Kollegievejens Skole. Stort tillykke til dem alle og held og lykke fremover! Dimittenderne bliver fejret på skolen torsdag d. 24. juni.



Jonas Gade  
Kjeldsen



Alexander  
Kryger



Emil Langer  
Nielsen



Mickey Martin  
Bendiksen Paulsen



Alexander Møller  
Wriedt



Jannik Kim  
Jensen

Foruden de elever der er afbilledet, dimitterer også:

Johannes Valdemar Djurhuus Busk  
Naja Skov Andersen  
Alexander Damian Holm  
Anders Fjord Frederiksen

# TILLYKKE!



Vi havde i efteråret 2020 arbejdet med 2. verdenskrig, og skulle have besøgt stedet, men pga Corona blev det aflyst. Derfor var det dejligt, at vi kunne se det her i maj måned. Vi ankom og parkerede lidt fra museet. Gik gennem hele anlægget og var inde i ALLE bunkerne.

På museet blev vi taget godt imod, og udstyret med kort over området, var det nu tid til de bunker, som var indrettet som museum. Drengene var meget optaget af stedet og underholdt med det de vidste om de forskellige ting vi så. Særligt indtryk gjorde et radiospil, som de hørte med hovedtelefoner på ved et bord. Det startede i mørke, men pludselig blev der tændt lys og til sidst kom der et slag i bordet, som forskrækkede de fleste. Virkelig godt lavet!

Vi sluttede dagens tur af ved Kongestenen, som ligger ved en fin udsigtsplatform. Her kunne vi se hele Frederikshavn lidt fra oven.

Marcus, Emil, Benjamin, Kristian, Peter, Kenneth og Kim



Her ses Anders i det færdige kostume.

Det er virkelig flot lavet ...!



Så er der kommet gang i skolekøkkenet igen. Vi hygger os samtidig med at vi lærer en hel masse. Vi laver også sunde retter. - og så smager det godt det vi laver ...!



Vi nyder dansesjov i yngste 2 J. Én gang om ugen samler vi børnene og starter med opvarmning, hvor børnene på skift kan vælge, hvordan vi alle sammen skal danse.

Når vi er varmet godt op hygger vi videre med stop-dans, limbo og "Åh Susanne". Vi slutter altid af med "Just Dance", hvor børnene danser på skift i makkerpar. En god aktivitet med masser af social fællesskab, grin, bevægelse og sved på panden.



## Ældste Team på tur til Lille Vildmose

Ældste Team var på tur i mosen, hvor Kenneth kunne fortælle om de mange spændende fugle vi så. Bl.a kongeørn, havørn, musvåge og mange småfugle.

På jagten efter hugorm, måtte vi til sidst opgive, da det sikkert var for koldt denne dag.



## Yngste Team: Giv os naturen tilbage

Nogle af eleverne i 2L har i foråret set udsendelserne fra Hjørring Kommune - "Giv os naturen tilbage" med bl.a Frank Ladegaard Erichsen kendt som Bonderøven fra DR2. Udsendelserne handler om, at insekterne, bierne, sommerfuglene ja naturen i det hele taget er presset af plæneklippere, hækkeklippere og menneskers ønske om orden og fine nyklippede græsplæner.

Hvis vi skal gøre noget for naturen, så skal vi turde slukke robotplæneklipperen, så "ukrudt" (vilde blomster) i bedene og lade haven stå vild.

I forbindelse med udsendelserne rettede vi henvendelse til Aalborg Kommune. Vi spurgte om vi kunne få lidt jord i Golfparken til såning af vilde blomster. Kommunen var straks med på idéen. I løbet af få dage havde Kommunen ryddet et par områder for græs, fræset jorden og leveret blomsterfrø. Nu var det blot at få sået de vilde blomster til insekterne. Drengene blandede frøene op med sand, så de var lettere at strø ud. Så blev frøene sået. Bagefter blev frøene revet ned. Nu venter vi bare på resultatet.

Tak til Aalborg Kommune for at være med på idéen. Og tak til jer drenge for den fine indsats!



## Natur og teknik i TUT TEAM

De sidste par måneder har Lea, Mads, Emilie og Emil haft natur og teknik. Det har været helt fantastisk at opleve deres begejstring og motivation for faget. Eleverne har plantet solsikker, ærter, bønner samt kartofler og har spændte fulgt med i udviklingen, omplantet og vandet. Vi har også brugt genkendelige ting fra naturen, såsom granskud og mælkebøtter. Af mælkebøtterne lavede vi bl.a. marmelade og af granskudene lavede vi saftvand. Endvidere har vi fulgt med i haletudens spændende udvikling.

Eleverne har været rigtig gode til at rumme hinanden og har imponeret med deres samarbejdsevner!



## Sanseuge i TUT TEAM 2







I uge 22 havde vi sanseuge i TUT. Hver dag havde vi fokus på en af sanserne, eleverne hyggede sig med det og blev udfordret.



Meningsfuldt samarbejde på tværs af teams.

I TUT har vi været så heldige, at have et super fedt samarbejde med Johannes fra Ældste. Johannes er rigtig dygtig i et sløjdlokale, og har været meget hjælpsom med bl.a. en kortholder, så vi ikke længere spiller med åbne kort i Uno og så han hjulpet med de fine plantekasser, hvor eleverne fra TUT har plantet ærter - Tak!



Pga. at vi er i risikogruppen, har vi været i isolation siden marts 2020. Vi har holdt et års jubilæum den 12. marts, da vi efterhånden har været i isolation i lidt over et år. I modsætning til hvad vi tror, mange andre ville gøre, fejrede vi det med en lille fest, hvor vi fik jubilæumsgaver og lagkage, da vi ikke ville have det til at blive alt for negativt. Det var ikke noget, vi i vores vildeste fantasi havde forestillet os kunne ske, da vi for et år siden troede, at vi kun behøvede at være i isolation i et par uger.



Skolen har ændret sig, og vi har bl.a. længere skoledage. Sidste skoleår havde vi to moduler hver dag, men nu har vi tre. I en periode havde vi undervisning i en bålhytte oppe ved skolen en time to gange om ugen. Det var med hold-afstand-veste, skilte, sprit og god afstand. Da efteråret kom, blev det meget koldere at være ude, så i den sidste periode af fysisk undervisning i bålhytten havde vi brug for varmt tøj og varm kakao for at holde varmen. Da smittetallet steg igen, blev vi desværre nødt til at stoppe med undervisning i bålhytten.

Onlineundervisning er gået meget godt på nær tysk, som Sofus virkelig ikke kan lide, og han lider aldrig i stilhed. Men Sofus elsker julen og nynner julesange året rundt, så efter efterårsferien fandt Lars på at lave juletema i tysk. Sofus og Lars begyndte at have nissehuer på også i resten af oktober, og vi fik julesmåkager og varm kakao til tysktimerne. Vi skulle forstå og bage tyske julesmåkageopskrifter, som vi fik for som lektier. Julesmåkager som lektier var så stor en succes, at vi også begyndte at få engelske julesmåkager for i engelsk.



Som noget nyt er vi også begyndt at lave nogle af natur/teknikforsøgene, fra forløbene som vi har på Gyldendal med Nynne.



Vi syntes det var hyggeligt, da skolebørnene blev sendt hjem i december, fordi så var Lars og Nynnes børn også hjemme. Det er sjovt at vise Felix og Sigurd (Nynnes drenge) Lego og Pokemons. Felix er næsten en lige så stor legonørd, som vi er. Det var især hyggeligt efter jul, hvor vi viste hinanden vores julegaver, som for det meste var lego. Efter jul har vi fortsat med at vise andet lego og pokemons frem. Det har mest været gammelt lego fra Sigurds side, og sjældne pokemons fra Sofus. Vi har også set nogle af Felix' imponerende kreationer, som Sofus ville ønske, han kunne lave men mangler kreativitet til.

I løbet af isolationen er vi begyndt at se dokumentar om eftermiddagen kl. 17. Deraf kommer begreberne eftermiddags-dokumentar og kl. fem-dokumentar, som er blevet et nyt fast punkt på vores dagskema. Vi skiftes til at vælge, hvilken dokumentar vi skal se. Vi er især glade for dyr og natur, men Sigurd kan også godt lide "Husker du årtierne...".

Vores far var startet med at bygge et skur i sommeres. Vores mor og far har i lang tid haft en diskussion om at få en pavillon, til at se andre mennesker i, når der er dårligt vejr. I efterårsferien da far var ved at blive færdig med skuret, foreslog mor, at far skulle lade være med at bygge den sidste væg, så vi kunne bruge skuret, som en pavillon til at have besøg i om vinteren. Efter at vi havde bestilt møbler, lys og terrassevarmere, endte vi med at kalde skuret "Mini-Ikea", fordi alle møblerne er fra Ikea. Vi har fået brugt Mini-Ikea meget, i den periode vi har haft det. Det har helt klart haft positiv effekt på vores hverdag, at vi har haft muligheden for at mødes fysisk med andre mennesker på sikker afstand udenfor.

Vi kommer ikke længere i Nøddehuset pga. den øgede smittefare, fordi så mange smittekæder mødes deroppe. Heldigvis fik Sofus i december kontakt til en af hans gamle venner fra Nøddehuset, og nu er de sammen på FaceTime flere gange om ugen.



Julen var meget anderledes i år, da vi ikke kunne få besøg pga. coronavirus. Men det var dog stadig en god jul, da vi kunne komme på meet med nogle af dem som plejer at holde jul med. Vi var bl.a. på meet juleaften med vores mor og onkel Bjarke og åbne julegaverne fra dem live.

Pga. julesmåkageopskrifterne som vi havde for i tysk og engelsk, kendte vi til mange gode opskrifter, som vi kunne bage. Far havde også spurgt efter julesmåkageopskrifter fra familie og venner på facebook, så vi havde rigtig mange nye opskrifter at prøve. Sofus var dog bekymret, om vi nu havde nok julesmåkager juleaften, da vi "kun" havde 16 slags. Han mente, at vi godt kunne nå at bage lidt pebernødder for en sikkerheds skyld.



Juleferien gik for det meste med at samle Lego, som vi havde fået i julegaver og spise julesmåkager. Nytårs aften var vi på meet med familie og venner i omkring fire timer. Vi fyrede ikke fyrværkeri af, hovedsageligt fordi vi syntes det er miljøsvineri, men vi så stadig fyrværkeri, fordi mange andre i Klarup fyrede noget af. Efter kl. 12 så vi fyrværkeri og dyrevideoer indtil ca. kl. 3.

Fastelavn var meget anderledes i år, da vi ikke kunne være med til det oppe på skolen. Sofus var dog stadigvæk klædt ud i sit spøgelseskostume på meet, og vi manglede i hvert fald ikke fastelavnsboller, fordi mor havde været i gang med at bage dem siden starten af august. Fredagen før vinterferien

tog Lars computeren ud til gangen, så vi kunne sige hej til mange af de andre børn. Det er sidenhen blevet til en tradition, at Lars tager computeren med ud til fællessang om fredagen.



Siden det første forsamlingsforbud er vi stoppet med at gå til ridning, fordi der både er mange mennesker, og det er svært at holde afstand til trækkerne.

Vi holdt en lang pause med gåturene, da far skulle på arbejde igen. Det har været svært at finde tid til gåture, da Mor sidder i kørestol, og Far først er hjemme mellem kl 17 og 18. Men vi fortsatte dog i en kort periode med gåturene, da den anden nedlukning kom, og far arbejdede hjemmefra igen.

I løbet af isolationen er vi begyndt at støvsuge to gange om ugen på vores værelser, hvor den ene gang skal vi tage alle overflader med. For nyligt er Sigurd begyndt med også at støvsuge multirum og badeværelset i tilbygningen, som en del af et belønningsprogram, hvor han kan købe gammelt lego fra "den blå avis". Sofus får allerede tit en mindre nedsmeltning af at støvsuge sit eget værelse, så han vil ikke have mere at støvsuge.

Vi har også arbejdet med madmod i isolationen, men det gemmer vi til den næste artikel.

Vi glæder os til at komme i skole igen, men det bliver også meget underligt, da der i løbet af vores isolation, er kommet mange nye børn og voksne på skolen. Vi forventer, at det bliver lidt overvældende med larm, og generelt bare at der er så mange mennesker.

PS. Vi har selv skrevet det hele.

Sofus og Sigurd